



Ronald McDonald  
Kinderfonds™  
Nederland

Keeping families close™

Voorleesverhaaltje

# Superhelden in de nacht



Tekst: Marica Crombach. Illustraties: Iris Deppe

# Superhelden in de nacht

Floor is wakker. Het is donker in haar slaapkamer. De cijfers van haar klok verspreiden een geel, spookachtig licht. Het is 2.13 uur in de nacht. Iedereen slaapt.

Haar slaapkamerdeur staat open. Ze hoort mama luid snurken. Papa slaapt daar altijd doorheen.

'Je moeder klinkt als een tractor,' zegt hij vaak. 'Maar daar lig ik niet wakker van.'

Op zolder slaapt haar broer Midas.

Floor knijpt haar ogen dicht. Als ze heel hard haar best doet, valt ze wel weer in slaap.

Maar dan ineens... hoort ze iets. Gerammel.

Floor luistert nu heel goed. Wat is dat?

Ja, daar is het weer!

Er rammelt iemand aan een deur. In huis.

Floor krijgt rillingen in haar nek. Ze trekt haar dekbed over haar hoofd en ligt muisstil.

Ze heeft het vast verkeerd gehoord.

Ze telt langzaam tot tien. Eén, twee, drie, vier...

Heel voorzichtig tilt ze een punt van haar dekbed op. Ze tuurt door de open deur naar de gang.

Het is stil.

Opgelucht haalt ze adem. Het was vast niets.

Dan klinkt het gerammel weer.

Geschrokken duikt Floor weer onder het dekbed. Mama, papa of Midas zou 's nachts niet zomaar aan een deur rammelen. Er moet nóg iemand in huis zijn.

Doodstil blijft ze liggen. Zo lang mogelijk, tot ze opnieuw haar dekbed optilt en op haar klok kijkt. 2.18 uur.



Ronald McDonald  
Kinderfonds Nederland

Keeping families close™

Om twee uur 's nachts begint het boevenuur. Dat had Midas pas nog verteld. 'Na twee uur moet je in je bed blijven,' had hij gezegd. 'Dan komen de gemeenste boeven eraan. Ze zoeken je huis op en nemen al je speelgoed mee. En als ze je zien, stoppen ze jou ook in hun tas. En als ze dan thuiskomen, eten ze je op.'

Daar schrok Floor van.

Voor monsters en spoken is ze niet bang, die kan ze weg jagen. Dan doet ze gewoon het licht aan. Maar boeven? Die zijn veel echter. En véél enger. 'Dan jagen we ze ons huis uit,' had ze tegen Midas geroepen. Midas had zijn hoofd geschud. 'Alleen een superheld kan boeven verjagen.' Het gerammel van de boef klinkt weer.

Floor verstijft.

Wat moet ze doen? Mama en papa roepen? Naar Midas sluipen? Dat kan niet, want dan hoort die boef haar natuurlijk. Dan neemt hij haar mee, met al haar speelgoed. En dan wordt ze gebakken als een krokant spekje, en eet die boef haar op.

Ze haalt diep adem. Ze weet wat ze moet doen. Zij gaat als superheld iedereen in huis redden. Ze heeft genoeg superheldenfilms gezien en weet precies wat superhelden doen: heel zachtjes rondsluipen en de boef pakken.

Floor duwt het dekbed van zich af en pakt haar sokken van de grond. Ze strikt een haarband om haar hoofd als een echte superheld. Op zachte voeten glijpt ze geruisloos haar kamer uit.

Op de gang klinkt het gesnurk van mama luider. Het zwakke schijnsel van het nachtlampje verlicht de hal. Een beetje trillerig kijkt ze om zich heen. Het is best spannend om 's nachts in je eentje in de gang te staan.

Floor gluurt even om het hoekje bij mama en papa. Het dekbed is een grote bult. Mama en papa slapen echt overal doorheen.

Ze grist een schroevendraaier uit de kast op de gang. Een superheld moet een wapen hebben. En hiermee houdt ze die boef wel tegen.

Het gerammel klinkt weer, nog harder nu.





Floor sluipt in de richting van het geluid. Het komt uit de badkamer! Met grote ogen kijkt ze naar de badkamerdeur. De klink gaat op en neer!

Ze springt achteruit van schrik. Daar zit de boef!  
Dit is veel te spannend voor een superheld in haar eentje. Heel snel glipt ze de trap op, naar de slaapkamer van Midas.

'Midas, Midas, word wakker!' Floor prikt Midas voorzichtig met de schroevendraaier.

'Hou eens op, joh!' zegt hij slaperig.

'Sst!' sist Floor. 'Er zit een boef in de badkamer!'

Daarvan schrikt Midas in één keer wakker. Hij veert op uit zijn bed.

'Echt?' fluistert hij.

Zeker weten, knikt Floor.

Samen lopen ze zachtjes naar beneden. Floor wijst naar de badkamerdeur

Weer wordt er gerammeld met de klink.

Floor gaat in haar gevaarlijkste ninja-houding staan. De schroevendraaier houdt ze stevig vast.



Midas gaat naast haar staan. 'Als de boef eruit komt, slaan we hem door het badkamerraampje naar buiten,' fluistert hij stoer. Maar zijn stem trilt een beetje.

De deur blijft dicht.

Midas en Floor kijken elkaar even aan. Dan raapt Floor al haar superheldenmoed bij elkaar.

TIK – TIK – TIK! Ze tikt met de schroevendraaier tegen de badkamerdeur.

'Hallo!' fluistert de boef.

Met grote ogen van schrik springen Floor en Midas achteruit.

'Midas? Floor?' klinkt het zachtjes.

Midas en Floor kijken elkaar verbaasd aan. Een boef die hun namen kent?

Floor fronst haar wenkbrauwen. 'Kom eruit!' roept ze. 'Jij gaat vanavond helemaal niemand opeten!'

'Wat staan jullie hier te roepen?' Mama staat ineens ook in de gang. Ze heeft kleine slaapoogjes en een verfrommeld hoofd.

'Schat?' zegt de boef van achter de badkamerdeur. 'De deur klemt! Ik kom er niet uit.'

'Papa?' zegt Floor verbaasd. 'Ben jij de boef?'

Mama en Midas kijken net zo verbaasd naar de dichte deur.

'Ik weet al wat,' zegt mama. 'Mag ik die schroevendraaier?' vraagt ze aan Floor.

Met de schroevendraaier draait mama voorzichtig het slot van de deur open.

Daar, midden in de deuropening, staat papa. In zijn grijze onderbroek. Zijn piekhaar wijst alle kanten op. 'Eindelijk. Weten jullie hoelang ik daar al zat? Ik moest heel nodig naar de wc. Toen kreeg ik de deur niet meer open. En jullie sliepen allemaal.'

Mama grinnikt. 'Gelukkig hebben we twee superhelden in huis. Die hebben je gered.'

'Is het boevenuur nu voorbij?' vraagt Floor.

'Zeker weten. We kunnen weer lekker gaan slapen,' zegt mama.

En dat doen ze. Ook papa.



Ronald McDonald  
Kinderfonds Nederland

Keeping families close™