

# GEZOCHT !



*"Het is heel fijn om in mijn vrije tijd iets te kunnen betekenen voor anderen. En het is nog gezellig ook!"*

Wil je net als Laure en Helmut ook naast je werk, je studie of in je vrije tijd iets betekenen voor ouders van kinderen die zijn opgenomen in het MUMC+? Kom dan vrijwilligerswerk doen bij Ronald McDonald Huis Maastricht!

Een ziek kind kán niet zonder zijn ouders. Als je kind ziek is, wil je als ouders zo dicht mogelijk in de buurt zijn én is het heel fijn om een eigen plek te hebben waar je even tot rust kunt komen, kunt koken, de was kunt doen, kunt slapen en douchen. Dankzij de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers is dit allemaal mogelijk in het Ronald McDonald Huis.



Vrijwilligers schrijven gasten in en uit, zijn verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke ruimtes en bieden een luisterend oor aan onze gasten. Het zijn de vrijwilligers die de sfeer geven aan het Huis.

**Heb je wel een paar uurtjes vrij in de ochtend, middag of avond? En vind je het leuk om daar alleen, of misschien zelfs samen met je partner of vriend(in) een zinvolle invulling aan te geven, dan zijn we op zoek naar JOU!**



## Hoe?

Door regelmatig op doordeweekse dagen of in het weekend een dienst van 4 uur te draaien.

Onze diensten:

- van 08:30u tot 12:30u
- van 12:30u tot 16:30u
- van 16:30u tot 20:30u

Vrijwilliger worden? Stuur dan een mail naar [maastricht@ronaldmcdonaldhuis.nl](mailto:maastricht@ronaldmcdonaldhuis.nl) o.v.v. aanmelding vrijwilligerswerk